



MÅNADENS

GIFFARE

VARJE MÅNAD PRESENTERAR VI EN PERSON SOM REPRESENTERAR ELLER HAR EN STOR BETYDELSE FÖR BÅSTADS GIF. VI PASSAR OCKSÅ PÅ ATT STÄLLA LITE FRÅGOR.



JONATHAN LARSSON

Jag är 18 år gammal och fyller år i slutet av maj. Jag bor tillsammans med min bror, mamma och pappa ovanför brandstationen i Båstad. På vardagarna går jag sista året på gymnasiet och läser till snickare i Ängelholm.

På fritiden kör jag traktor, kollar ishockey (det är Rögge BK som gäller), spelar TV-spel och hänger med kompisar. På sommaren kan det även bli en golfgrunda eller lite spontanfotboll på konstgräsplanen med brorsan.

Jonathan Larsson är en av Giffens egna pordukter som vandrat genom ungdomslagen och nu representerat klubbens seniorlag i både innebandy och fotboll. Idag finns det inget seniorlag i innebandy, men Jonathan har valt att spela med dispens i klubbens äldsta ungdomslag. Ett bevis på Jonathans hängivenhet till idrott och att få utöva den. I fotboll är han en av två målvakter i seniortruppen och var den målvakt som startade i de flesta av A-lagets matcher under förra säsongen.

Du representerar Båstads GIF i både innebandy och fotboll. Vilken av de två idrotterna är roligast och varför?

- Svår fråga, jag tycker om båda sporterna men sporten som är roligast tror jag beror på vilken årstid vi är i. Nu på vintern är innebandyn roligare. Man spelar i en varm hall där det inte blåser medans fotbollen blir ofta väldigt kall som målvakt. Innebandyn tröttnar man dock på under de ljusa årstiderna såsom våren och sommaren. Då vill man vara ute och träna istället för att stänga in sig i en hall. Så på sommaren och på våren är fotbollen roligast medans på vintern är det innebandyn.

I fotboll är du målvakt, hur kom det sig att du valde målvaktspositionen??

- Det är faktiskt en ganska rolig historia, jag har alltid varit intresserad av att stå i mål och det har kanske att göra med att jag vill sticka ut lite och ha en extra viktig uppgift. Jag började spela fotboll när jag var 5år och redan då så stod jag i mål på vissa träningar och cuper. När jag insåg att jag ville vara målvakt "på riktigt" var efter en jul när jag var ca. 7år. Jag hade fått ett stort legobygge i julklapp och tappade det i golvet på väg till mitt rum. Jag blev så arg så jag sparkade allt vad jag kunde in i väggen. Problemet var att väggen var av betong och jag stukade foten. Dagen efter skulle vi spela Bjäre cup i idrottshallen och jag fick istället för att spela ute ställa mig i

målet. Då upptäckte jag att det var det jag ville spela och efter det spelade jag bara ute om någon annan ville stå i mål.

Du gjorde A-lags debut i tidig ålder (vilken?), har var det att kliva in i en relativt utsatt position som ung?

- Jag spelade min första match när jag var 14 år men det var bara en halvlek för att känna på senior fotboll. Min riktiga debut var en bortamatch mot Rössjöholm när jag var 15 år. Då sköt en av våra egna spelare mig i huvudet på uppvärmningen så att jag fick näsblod, men det gick rätt bra ändå. Att kliva in i målet så ung var inget jättestort problem för mig. Jag har hela tiden haft otroligt stöd av spelare och ledare i laget. Det har gjort att jag aldrig har känt någon extrem press på att leverera eller att prestera. Absolut måste man prestera och leverera men den pressen kom och kommer från mig själv och inte från tränarstaben vilket är väldigt viktigt eftersom man då kan spela avslappnat och prestera bättre.

Vilken är ditt bästa idrottsögonblick så här långt i din karriär?

- Mitt bästa idrottsögonblick så här långt är absolut kvalet mot Edenryd till div 5 hösten 2019. Det var min andra säsong som seniormålvakt då jag hade fått chansen att stå i mål hela höstsäsongen. Vi kom tvåa i tabellen och skulle möta Edenryd i kval till division 5. Vi skulle spela två kvalmatcher, en hemma och en borta. Vi började på hemmaplan och fick stryk med 1-2. Helgen efter åkte vi 2 timmar buss till Edenryd för att vinna med 2-3 och gå upp i Division 5 på bortamålsregel. Det var absolut mitt bästa ögonblick hittills i min karriär och jag kommer aldrig glömma det.

Härlig läsning! Vi tackar Jonathan för pratstunden och önskar honom och hela seniortruppen lycka till i sommar!

VI STÄLLER TRE SNABBA FRÅGOR OCH FÅR TRE SNABBA SVAR!

3 SNABBA

1. Vem har haft störst påverkan på dig för ditt idrottsintresse?

- Klara Dock, min bästa vän sedan lågstadiet på Strandängsskolan. Ingen av mina föräldrar var särskilt insatta i sport men hon fick mig att få upp ögonen för ishockey och att hålla på ett lag.

2. Vem tycker du är Sveriges största idrottsprofil genom tiderna?

- Det finns ju jätte många, men en av dem största skulle jag säga är Peter Forsberg. Han vann två OS guld, två VM guld och två Stanley Cup titlar. Helt enkelt en av Sveriges bästa hockeyspelare genom tiderna.

3. Om du fick vara världsstjärna i en sport, vilken hade det varit?

- Det hade isåfall varit fotboll eftersom det är den största sporten i världen.